

# Nieuwsbrief ZizaZebra

Donderdag 12 december 2013 Nummer 6

Borgercompagniestraat 66  
9611 KC SAPPEMEER

☎ 0598-854761

E-mail : [post@zizazebra.nl](mailto:post@zizazebra.nl)

website : [www.zizazebra.nl](http://www.zizazebra.nl)

## Welkom

Welkom bij de 6<sup>de</sup> nieuwsbrief van ZizaZebra! 2013 loopt alweer bijna op zijn einde. Voor de papa's en mama's en Zizajuffen gaat het jaar heel snel voorbij maar voor onze kindjes is zo'n jaar een enorm deel van hun leven. Wat hebben ze allemaal weer veel gespeeld en geleerd het afgelopen jaar, en wat zijn ze allemaal gegroeid!! We hopen dat jullie hier allemaal in 2014 mee doorgaan en we wensen iedereen alvast een ziza-lig kerst en een giga- gelukkig nieuwjaar!

Veel lees plezier gewenst!

## Voorstellen stagiaires

Hallo allemaal,

Mijn naam is Samantha en ik ben 23 jaar.

Ik kom het komend jaar gezellig stagelopen op de gele groep. Ik volg de opleiding Helpende Zorg en Welzijn op het Noorderpoort college in Groningen.

Ik heb gekozen voor kinderopvang omdat ik het geweldig vind om met kinderen te werken. Ik heb zelf ook 2 zoontjes van 2 en 4 jaar! Ik heb erg veel zin om aan deze stageperiode te beginnen! Hopelijk tot gauw op de gele groep!  
Groetjes Samantha



## Sluitingsdata feestdagen

ZizaZebra is, met uitzondering van de nationale feestdagen (1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> kerstdag), tijdens de kerstvakantie gewoon open. Dat betekent dat we woensdag 25 december en donderdag 26 december gesloten zijn. Ook Nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari 2014) is ZiZaZebra gesloten.

# Koken met kerst

Ziza organiseert net als vorig jaar in de kerstvakantie extra kookactiviteiten aan. Onze eigen Ziza-kerst-traditie. Elke dag maken we met de kinderen iets lekkers, en aan het einde van de dag mogen de papa's en mama's het ook proeven! Het menu van de week ziet er als volgt uit:

Dinsdag	24 dec.	Worstebroodjes
Vrijdag	27 dec.	Appelflappen
Maandag	30 dec.	Kerstkransjes
Dinsdag	31 dec.	Wafels
Donderdag	2 jan.	Cupcakes
Vrijdag	3 jan.	Worstebroodjes

## Opa en oma-dag!! Oproep!!!

Voor het nieuwe jaar hebben we ook goeie voornemens. Zo zijn we bijvoorbeeld van plan om aan het begin van het jaar een opa en oma-dag te organiseren. We gaan er een leuke ochtend van maken maar hebben ook de hulp van de opa's en oma's zelf nodig. Wij zijn opzoek naar opa's of oma's die over bijzondere talenten beschikken. Dus heb jij een opa of oma thuis die iets speciaals kan laat het ons dan weten!! Knutselen, muziek, verhalen vertellen...



# Groepsnieuws

## Ziza Geel

We hebben de afgelopen tijd weer veel gespeeld en geleerd! Wat we vooral geleerd hebben zijn heel veel liedjes, en dat heeft ons een boel opgeleverd!! Eerst mochten we zingen over Sint-Maarten en iets met een lichtje en toen kregen we allemaal snoep. En toen dat niet meer werkte gebeurde er iets raars. Er kwam een man met een lange baard en een hoge rode hoed langs op onze groep!! Hij hield kennelijk ook heel erg van muziek want we moesten allemaal liedjes zingen! Maar dit keer niet over Sint-Maarten maar over Sint Nicolaas. En nu kregen we geen snoep maar cadeautjes!!! Gelukkig hadden de juffen ons van te voren ingelicht want het was wel een beetje raar. Sommige van ons moesten er nog even aan wennen maar de cadeautjes maakten alles goed. Wat ons betreft mag hij volgend jaar weer komen. We zijn benieuwd of er nog meer Sinten langskomen want die we tot nu toe gezien hebben waren erg leuk!!

Verder hebben we veel buiten gespeeld. We spelen elke dag buiten behalve als het regent of als het heel hard vriest. Dan bedenken de juffen een andere knutsel- lees- of dans activiteiten zodat we ons niet hoeven te vervelen!!

Ook kwamen er zo nu en dan grote baby's wennen die we kennen van de blauwe groep. We voelen ons dan al heel groot en helpen de kleintjes graag om zich snel thuis te voelen!! Het was een hele leuke tijd en we hebben ook veel zin in volgend jaar!! Liefs van de Groep Geel!!



## Ziza Oranje

Dag Allemaal, even weer een update van de Oranje groep.

We hebben zoals jullie weten een drukke periode gehad. En die is nog niet afgelopen. We hebben net Sinterklaas uitgezwaaid en kunnen nu de Kerstman alweer welkom heten bij ons op de groep.

Sinterklaas was dit jaar weer een groot succes, veel ouders en kinderen vonden de tijd om dit grote feest met ons te kunnen vieren. We hebben van jullie aanwezigheid en de gezelligheid die dat meebracht genoten. Wij kunnen alleen maar hopen dat de kinderen een onvergetelijke dag hebben gehad.

Net zoals we met sinterklaas hebben gedaan zijn we al weer druk bezig om de groep samen met de kinderen in een kerststemming te brengen. Dit doen we door met de kinderen kerstliedjes te zingen, boekjes te lezen over de winter, en niet onbelangrijk mooie knutselwerken te maken met de kinderen die de groep dat echte kerstgevoel geven.

In de dagen rond de kerst zullen we ook lekkere hapjes gaan klaarmaken met de kinderen. Er zullen wat minder kinderen op de groep zijn als normaal omdat sommige ouders lekker vrij zijn rond de kerstdagen. Tegen die ouders en kinderen zeggen we alvast een heel fijn kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. En we zien jullie allemaal graag weer gezond en wel terug in het nieuwe jaar.

Helaas zullen we op de Oranje groep ook een paar kinderen moeten uitzwaaien in het nieuwe jaar. Omdat ze al naar de basisschool mogen. Dit zijn Emma, Rhoanan & Finn we wensen jullie heel veel plezier en geluk in dit nieuwe grote avontuur. Voor nu een prettig kerstfeest & een Gelukkig nieuwjaar gewenst van de juffen van Oranje!



## Ziza Blauw

Hallo allemaal,

Hier weer een verslag van de belevenissen van ZiZa Blauw!

De herfst is alweer bijna voorbij maar hier hebben we veel plezier aan beleefd. We hebben namelijk kennis gemaakt met bladeren, deze hebben we gevoeld, bekeken en beschilderd. Vooral het voelen zorgde voor leuke reacties! De één vond het maar wat leuk om het blad goed beet te pakken en vervolgens te verfrommelen, en een ander vond het maar niks en wilde alleen kijken.

“Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen!”

Ook hebben we een grote paddenstoel gemaakt, dit hebben we geprobeerd te stippen. Een beetje witte verf aan je vinger en samen een beginnetje maken. Dit was ook erg leuk en leerzaam. We hebben al wel vaker geverfd maar nu moesten we kleine impressie van onze herfstfeer.



Op 5 december was het zover,

Sinterklaas kwam bij ons langs en nam 2 zwarte pieten mee!

We hebben eerst een tijdje gespeeld en pepernootjes gegeten met alle kindjes en papa's, mama's en oma's die er waren. Dat was heel gezellig maar na een tijdje kwamen de pieten ook bij ons spelen! We vonden het helemaal niet eng want ze waren erg lief! En voor wie nog een beetje stoerder was, ging op schoot bij Sinterklaas! Alle kindjes hebben een cadeautje gekregen, wie er niet bij kon zijn deze dag heeft het cadeautje alsnog gekregen in de dagen na het feestje!





Verder willen we jullie uitnodigen om onze kerstsfeer te komen bekijken! Er hangen hele mooie kerstbomen en cadeautjes, versierd met snippers, goud verf of krijt. We hebben ook kerstballen gemaakt, deze zijn al voor een groot gedeelte mee naar huis gegeven zodat jullie er een tijdje van kunnen genieten in de eigen kerstboom!

We wensen iedereen een hele fijne kerst en het allerbeste voor 2014!!

Daaaaag allemaal!!

Liefs van ZiZa Blauw



## **N**ationale voorleesdag

Op 22 januari krijgen we hoog bezoek!!! Op die dag krijgen we namelijk een wethouder of een raadslid bij ons langs om voor de de kinderen voor te lezen!! En nee, het zullen geen saaie gemeente-notulen zijn waaruit voorgelezen wordt, maar uit het boek Krrrr...okodil (het prentenboek van het jaar 2014!!) De Nationale voorleesdag wordt georganiseerd vanuit de openbare bibliotheek, waarvoor onze hartelijke dank!  
Misschien voor de papa's en mama's aanleiding om een keer extra bij de bibliotheek langs te gaan!

## Afscheid kinderen

Binnenkort zijn er weer een aantal Ziza-kindjes ons ontgroeid. Emma (19 dec.) Finn (9 jan.) Rhoanan (11 jan.) (heeft 20 dec. Afscheid genomen) Deze kindjes worden binnenkort 4 en gaan de grote stap naar school maken. We zullen jullie missen en wensen jullie heel veel plezier op de basisschool!

Ook hebben we op 25 november hebben we afscheid genomen van Lars, hij is verhuisd naar Annen! Lieve Lars heel veel plezier op je nieuwe kinderdagverblijf! Op 20 december hebben we afscheid genomen van Devid, hij blijft eerst een tijdje thuis met Mama. Misschien zien we je over een tijdje weer terug!

## Nieuwe Ziza-veulentjes!

Het is een komen en gaan op Ziza want we hebben niet alleen afscheid genomen van een aantal kinderen, maar we hebben ook weer een aantal nieuwe Ziza-veulentjes mogen verwelkomen:

De nieuwe kindjes op groep **blauw** zijn:  
Olaf, Donna, Florian

De nieuwe kindjes op groep **geel** zijn:  
Sven, Noa

Wat fijn dat jullie bij ons komen spelen. We hopen dat jullie een Ziza-super-fijne-tijd zullen hebben!!

## Nieuwe billendoekjes/luiers

We maken eerst nog even de oude luiers op, maar dan is het echt zover! Ziza stapt over op nieuwe ecologische luiers en billendoekjes. Veel beter voor de wereld waar onze Ziza kinderen in op moeten groeien. We gaan natuurlijk wel goed opletten of alle gevoelige kinderhuidjes hier goed op reageren. Maar we verwachten eigenlijk geen problemen.

## Wennen aan de nieuwe groep

Op de blauwe groep worden kindjes opgevangen tot ongeveer 1,5 jaar, daarna is het tijd om de overstap te maken naar de volgende groep, ZiZa Geel! Hier spelen kindjes van 1,5 jaar tot ongeveer 2,5 a 3 jaar. Daarna gaan ze door naar onze 3+ groep Ziza Oranje. Om deze stappen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zowel voor het kindje als voor de ouders en leidsters, gaat hier een zogeheten "wen periode" aan vooraf. De kinderen vinden het bijna altijd geweldig om naar de volgende groep te mogen. We beginnen vaak met een half uurtje kijken/spelen samen met een leidster/stagiaire van de "oude" groep op de gele groep. Dit herhalen we vaak een aantal keer, daarna hebben we af en toe een wen ochtend/middag. Bij zo'n wen ochtend komen de kindjes vaak voor het middag eten weer terug op de "oude" groep, zo kunnen ze op hun vertrouwde plek een broodje eten, nog even spelen en dan rustig op bed gebracht worden. De leidster van de nieuwe groep zal een verslag van de wen ochtend/middag in het boekje schrijven. Zo proberen we de overstap zo rustig en soepel mogelijk te laten verlopen.

## Mededelingen:

Willen jullie ons bij binnenkomst helpen om alles geordend te houden? Soms vergeten de papa's en mama's de tasjes in de bakken te doen en de boekjes uit de tasjes te halen en op de kast te leggen. Jullie kunnen ons erg helpen door dit wel te doen!! Bedank alvast!

De eerste sneeuw moet nog komen maar als het zover is gaan we natuurlijk lekker buiten ravotten. Warme jasjes, sjaals, mutsen, oorwarmers, neuswarmers, teenwarmers en beenwarmers zijn dan onontbeerlijk!!!

**Alle spullen graag voorzien van naam!!!**

## Gevonden voorwerpen!!

Jullie hebben onbedoeld weer een hoop spulletjes aan Ziza gedoneerd! Hiernaast zie je de buit van de afgelopen tijd....

In de hal staat de bak met gevonden voorwerpen, mocht je nu spullen herkennen neem ze dan mee voordat ze in de Ziza-reserve bak verdwijnen!





Tenslotte



Wij wensen iedereen een  
Ziza super goed...

2014